

Piet(er) Pols

29 januari 1946 – 7 januari 2021



Donderdag 7 januari 2021 was voor de ploeg onderhoud de start van het nieuwe jaar. Een kleine ploeg gezien de taken, maar met de altijd aanwezige Piet in ons midden. Altijd beschikbaar voor allerlei hand-en-spandiensten.

In gemoedelijke sfeer werd de dag gestart met het bespreken van de nieuwsberichten, het weer en het daarna oppakken van werkzaamheden.

Het opruimen van de kerstversiering bleek deze dag de laatste taak van onze Piet te zijn. Daar waar hij graag was heeft hij afscheid van het leven genomen.

Letterlijk tot zijn laatste adem werkzaam geweest en een man die alles aanpakte.

In hem verliezen wij een zeer gewaardeerde vrijwilliger die bekend stond om zijn non-nonsens mentaliteit.

Niet zeuren, het moet gebeuren.

Door weer en wind, je kon altijd op hem rekenen.

Afgelopen donderdag is voor de laatste keer de deur achter hem gesloten, maar in de verhalen zal hij lang bij ons aanwezig blijven.

Piet was een man die wij niet snel willen en zullen vergeten.

Dankbaar zijn wij voor zijn inzet in De Draaikolk en verdrietig nu om het verlies.

Dinsdag 12 januari zal Piet Pols voor het laatst langs 'zijn' Draaikolk rijden en zullen wij hem een verdiende ovationele groet brengen.

Hij laat een grote leegte achter bij ons.